

Beste lezer,

Mogelijk zien jij en ik heel verschillende delen van de werkelijkheid. Zoals de vijf blinde filosofen die samen 1 olifant ontmoetten.

Mogelijk zie jij een ordelijke wereld, waarin alle regeringen het beste voorhebben met hun burgers.

Ik vertel over de wereld die ik zie, waarin 99% van de mensen, ook binnen de regering, het beste voorheeft met de ander, doch 1% zit onder de corruptie en is gevoelig voor een wereldwijd vertakt crimineel netwerk. Dit netwerk heeft de pandemie uitgeroepen; misbruikt deze nu door economische macht naar zich toe te trekken; en het lijkt mij niet ondenkbaar dat ze zelfs het virus hebben gelanceerd vanuit hun eigen onderzoek/ontwikkeling in Fort Detrick (the trick?) en in het lab van Wuhan. Maar of dat zo is doet er niet toe. Waar het om gaat is: gaan wij doen wat zij van ons willen? Gaan wij onze gezondheid, vrijheid en planeet opofferen?

Laten we elkaars visie respecteren. Misschien komen we door dialoog nader tot elkaar.

Oplossingen die ik zie:

1. Accepteer de werkelijkheid, ook als die niet prettig is.
2. Stop censuur. Vrijheid van meningsuiting was altijd het verschil tussen ons en de USSR.
3. Stop zelfcensuur. Je kunt je 1:1 altijd inhouden als iemand er op dat moment niet tegen kan, maar publieke uitingen moet je niet vermijden uit angst voor de enkelingen die er niet tegen kunnen.
4. We zijn samen één mensheid, dus vergeving is de weg vooruit. Vergeving betekent niet dat je de moordenaars vrij rond moet laten lopen. Je kunt hun vrijheid zodanig beperken dat ze geen kwaad meer kunnen doen. Maar straffen heeft geen zin. Mensen raken niet vrijwillig onder invloed van het duivelse. Met Liefde kunnen we hen steunen in hun proces.
5. Generale Amnestie voor alle medeplichtigen.
6. Bescherm onze kinderen. Via wrede seks- en martelparty's worden mensen voorbereid op leidinggevende functies in de maatschappij. Dit chantagemiddel is één van de vier wegen waarmee het kwaad zijn grip uitbreidt en bestendigt.
7. Wij zijn de energiebron waarop zij leven. Weiger boos te zijn. Weiger bang te zijn. Weersta en overwin. Wij zijn vrij.
8. Heb begrip voor mensen die jou agressief benaderen, maar ga er niet in mee.
9. Luister. Leer. Gehoorzaam niet.
10. Ga niet uit van aannames. Doe altijd je best. Wees onberispelijk in je communicatie. Vat niets persoonlijk op.

Raoul-Micha Kuiper, 18 september 2021

Contact: i@kr8.nl

Download: <http://kr8.nl/img/>

Ad 1) Vanaf het begin wordt voorkomen dat artsen werkende medicijnen inzetten. Die medicijnen stoppen niet de verspreiding, maar ze voorkomen wel veel leed. Hoe kan het dat onze regering ons dat aan doet? Het antwoord is duidelijk, voor wie het onder ogen durft te zien. www.eriseenmedicijn.nl